

AD/Rotterdams Dagblad

13 juni 2014 vrijdag

Koesteren wat mooi is

vlaardingen/maassluis | Vandaag verschijnt *Wat mooi is moet je koesteren*, een boekje over de Zuidbuurt tussen Vlaardingen en Maassluis. Met foto's van de natuur, het landschap, de boerderijen en met interviews met bewoners. jos van nierop

Boekje over de Zuidbuurt verschijnt vandaag

„Dit boek is geen pamflet tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel.' In het voorwoord van hun boekje over de Zuidbuurt maken Anika Klevering (vormgever), Janneke van der Schoot (tekstschrijver) en Theo van Pelt (fotograaf) duidelijk geen actievoerders te zijn.

„Maar de aanleiding is toch wel die tunnel," erkent Van Pelt. „Het leek ons leuk om het gebied vast te leggen vóór de verandering. Het is niet zo dat de hele Zuidbuurt er straks niet meer is, maar de komst van de tunnel vind ik wel zonde." Want het is hier echt heel mooi, vult Klevering aan. „Dat zie je pas goed als je met zo'n boekje bezig bent. Vooral het uitzicht vanuit de huizen spreekt mij aan."

Dan zijn er nog de vogels, de historische boerderijen en bovenal de mensen die er wonen en er in het boek met veel liefde over vertellen. Winnie Teschmacher en Kim Zeegers bijvoorbeeld, twee kunstenaressen die in een van de oude boerderijen wonen en werken. De Zuidbuurt blijkt van invloed te zijn op hun kunst. Zeegers over het werk van haar partner: „Winnie is hier letterlijk groter gaan werken en ruimer gaan denken. En ik zie in Winnies werk een enorme helderheid."

Veeboeren

In het boekje is er onder andere aandacht voor de winkel in streekproducten van Mirjam Warnars, de enkele nog actieve veeboeren en ook het Volksbos. Van Pelt en Van der Schoot liepen mee met bioloog Loek Batenburg, die zich ontfermt over het in 1992 aangelegde bos (als protest aangeplant tegen de plannen om het te bestemmen als vuilstortlocatie). Batenburg hoort er de roep van een jonge tjiftjaf en vertelt dat er in het Volksbos vossen, wezels en hermelijnen wonen. „En het stikt er van de grappige vogeltjes: staartmeesjes, blauwborstjes, zwartkoppen."

Het bos is 'pas' een jaar of twintig oud en al niet meer weg te denken. Het ene komt, het ander gaat, zal Arie de Baat waarschijnlijk denken. Enige relativering is deze bewoner, die ooit door de buurt werd benoemd tot burgemeester van de Zuidbuurt, niet vreemd. Over de Blankenburgtunnel, die waarschijnlijk wordt aangelegd: „Alles moet zijn voortgang vinden. Als je in Rozenburg woont is die tunnel een uitkomst."