

27 februari 2014 donderdag

### **'Dat gezeur over de natuur, wat een lulkoek'**

vlaardingen | Vlaardingers die meer willen weten over de Blankenburgtunnel bezochten gisteravond een informatieavond van Rijkswaterstaat in de Kerk van de Nazarener aan de Zwanensingel. Van protest was geen sprake. Alles verliep gladjes.

De opkomst is niet erg hoog bij aanvang. Het zijn vooral ouderen die zich willen laten informeren over de toekomstige tunnel. Een aantal mensen kijkt naar een grote landkaart waar precies op staat aangegeven hoe de verbinding loopt. Verder worden informatiefolders ingekeken en gesprekken aangegaan met medewerkers van Rijkswaterstaat en de Stadsregio.

Eén aanwezige laat weten dat hij een tegenstander was. „Was, maar nu hij er toch komt moet je het laten rusten. Dan kan je je beter goed laten informeren. Twee dames uit de Boerhaavestraat in de Westwijk zijn niet gelukkig met de toekomstige verbinding. „Komt er weer zo'n weg bij, zegt één van hen. „Ja, ik blijf tegenstander. Er verdwijnt groen en we krijgen meer geluidsoverlast. Ook meer fijnstof. Moet je op m'n balkon kijken, de railing is nu al zo zwart als roet.

Maar er zijn ook andere geluiden. De 83-jarige heer Rigters woont vlakbij de Krabbepas waar de verbinding langs loopt en is altijd voorstander geweest. „Dat gezeur over de natuur, wat een lulkoek. Die verbinding is van economische waarde. Het is fantastisch dat die tunnel er komt. Rigters is in geanimeerd gesprek met twee Rozenburgers, ook felle voorstanders van de verbinding. Wim Hulter heeft het niet zo op met het groen in de regio. „Die Krabbepas kun je moeilijk natuur noemen. Dat zijn wat grasvelden met bomen erlangs. We moeten beseffen dat dit een gebied is waar veel en hard gewerkt wordt. De verbinding is nodig om mensen snel van a naar b te brengen en recreëren doe we dan maar elders. Ik ben blij dat de kogel door de kerk is.

Dan is er nog een presentatie van Rijkswaterstaat en de Stadsregio maar ook bij het vragenronde blijft alles rustig. De tegenstanders van de tunnel hebben de moed opgegeven of zijn niet op komen dagen.